

Η Σταυρούλα Τσινόρεμα είναι Καθηγήτρια Σύγχρονης, Νεότερης Φιλοσοφίας και Βιοηθικής, Διευθύντρια Σπουδών του Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοηθική», και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Βιοηθικής, του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Έχει διατελέσει δυο φορές Πρόεδρος του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Διευθύντρια του Τομέα Φιλοσοφίας του ιδίου Τμήματος, και Διευθύντρια Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία». Έχει διατελέσει ιδρυτική Διευθύντρια του Κέντρου Φιλοσοφικής Έρευνας και Μετάφρασης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Έχει διδάξει στα Πανεπιστήμια Ιωαννίνων και Exeter.

Είναι κάτοχος Πτυχίου Φιλοσοφίας από το Πανεπιστήμιο Αθηνών (“Άριστα”), Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (M.A.) στην Ηθική και Κοινωνική Φιλοσοφία και Διδακτορικού Διπλώματος (Ph.D.) στην Ηθική Φιλοσοφία από το Πανεπιστήμιο του Exeter. Της έχουν απονεμηθεί, μεταξύ άλλων, οι διακρίσεις: Committee of Vice-Chancellors and Principals Award (UK), Exeter University Scholarship (UK), A.K. Mellon Foundation Fellowship (USA).

Το ερευνητικό έργο της επικεντρώνεται στην ηθική και κοινωνική φιλοσοφία, βιοηθική, επιστημολογία, φιλοσοφία της γλώσσας και φιλοσοφία του νου. Στα ειδικά ερευνητικά ενδιαφέροντά της περιλαμβάνονται επιστημολογικά και μεθοδολογικά ζητήματα της βιοηθικής, η επιστημολογία των αξιολογικών εννοιών, Wittgenstein, Kant και βιοηθική, θεωρίες ορθολογικότητας, φυσιοκρατία και αντι-φυσιοκρατία στη φιλοσοφία του νου, ρεαλισμός και κατασκευασιοκρατία στην ηθική επιστημολογία, ηθική των επιστημών. Οι δημοσιεύσεις της περιλαμβάνουν επίσης συγκριτικές μελέτες στην «αναλυτική» και «ηπειρωτική» φιλοσοφία. Έχει (συν)επιμεληθεί τους τόμους *Philosophy and the Many Faces of Science*, Rowman and Littlefield, 1998, και *Θέματα Βιοηθικής*, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2013. Είναι συγγραφέας της μονογραφίας *Γλώσσα και κριτική. Ο Wittgenstein για το νόημα, τη γνώση, τις αξίες*, Liberal Books, 2014.

Υπεύθυνη για τη οργάνωση πολλών διεθνών συνεδρίων στη φιλοσοφία και τη βιοηθική, έχει διατελέσει μέλος της οργανωτικής επιτροπής και επιτροπής προγράμματος σειράς παγκοσμίων συνεδρίων, μεταξύ των οποίων μέλος της Διεθνούς Επιστημονικής Επιτροπής του 9^{ου} Παγκοσμίου Συνεδρίου Βιοηθικής, Rijeka, Croatia και της Διεθνούς Επιστημονικής Επιτροπής Προγράμματος και της Οργανωτικής Επιτροπής του XXIII Παγκοσμίου Συνεδρίου Φιλοσοφίας, Fédération Internationale des Sociétés de Philosophie (FISP, 2013), στην Αθήνα.

Είναι ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου “Integrative Bioethics”, το οποίο πραγματοποιεί διακρατικές εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες στη Βιοηθική. Είναι εμπειρογνώμων του Τομέα Ηθικής της Επιστήμης και Τεχνολογίας της Unesco (Unesco Ethics Expert Database, Division of Ethics of Science and Technology, Social and Human Sciences Sector)· μέλος της Επιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και της Επιτροπής για τη Βιοηθική και την Ηθική των Επιστημών, Fédération Internationale des Sociétés de Philosophie· μέλος της Εθνικής Επιτροπής Δεοντολογίας (ΕΕΔ) για τις Κλινικές Μελέτες στον ΕΟΦ.